

Högmässogudstjänst i Gällinge kyrka 2013-08-25

Utskrift av del av predikan av komminister Olle Fogelqvist.

Gudstjänsten inspelad i sin helhet av församlingen.

13 sönd e Trefaldighet – Medmänniskan

2 årgångens läsningar. 5 Mos 15:7–11; Rom 13:8–10; Matt 5:38–48

Ämne: Låt oss älska varandra

- 1) Guds kärlek till oss uppenbarad i Jesus är den nödvändiga utgångspunkten.
- 2) Korset visar vad kärlek är.
- 3) Kärlek är att göra som Jesus har sagt och att hålla hans bud.

[24:35]

...

"Det tredje nu då. Det är att, om vi funderar vidare då, okej jag kan förstå att ge och göra nånting för att det är det det handlar om. Och det är gott att ha lite mer allmänt sisådär. Men, det blir mer detaljerat när vi läser bibeln. Och då vill jag säga för det tredje att kärlek det är att göra som Jesus har sagt och att hålla hans bud. Kärlek är att göra som Jesus har sagt, och gjort, och att hålla hans bud. För Jesus han har i allt fullgjort var lagen och kärleken kräver. Och när han säger följ mig, som han säger ju många gånger, så är ju poängen att ja följ mig, gör som jag. Och de orden följ mig, det är den kortaste sammanfattningen av Guds lag. Följ mig, gör som jag, och håll fast vid mina bud.

Så kärleken handlar om att följa Jesus och att följa hans bud. Det är väldigt tydligt i nya testamentet. Och vi läste ju det i episteln, eller ja, Ingrid läste i episteln, från Romarbrevet, det är tydligt det här, att kärleken då, som är lagen i dess fullhet, kopplas alltså till buden. Buden visar alltså vad det konkret är att älska varandra. Hm, så är det. Och nu talar Jesus då i Johannesevangeliets femtonde kapitel om sig själv, jag är vinstocken, säger han, och ni är grenarna, i honom. Han säger, Bli kvar i mig. Alltså, som grenen är kvar i vinstocken och att det är förutsättningen för att det kan komma ut god frukt från vinstocken, eller från grenen, så skall vi vara kvar i Jesus, för då kan ni bära rik frukt för utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus.

Att bli kvar i Jesus och i hans kärlek, det är vad det handlar om när vi talar om buden. Och Jesus säger i Johannes femtonde kapitel "om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek". Alltså, kärlek det är att hålla sig till Jesus och göra som han säger. Hålla hans bud.

Och tänk, vilken glädje det är att kunna vara i Jesus, i hans kärlek. Och vilken glädje det är att låta hans kärlek komma till uttryck i våra liv, och ta gestalt i mitt liv. Ja det är ju fantastiskt att det kan bli så genom Guds nåd och genom Guds kraft. Och när det är så, då vill man ju att det här skall vara helt och fullt. Att det handlar om inte 98% utav de bud som Jesus ger oss, utan om 100%. Och Jesus säger ju det i dopbefallningen, kommer ni ihåg orden? "Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er". Så säger Jesus. Och att det är ett uttryck för lärjungaskapet när man gör det.

Och det som är viktigt här då det är att alla bud i Bibeln är ett uttryck för Guds kärlek. Och vilka bud är det då det handlar om? Ja vi vet ju det. Det är dubbla kärleksbudet: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, du skall älska din nästa som dig själv". Det är gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem". Det är tio Guds bud. Och dem kan ni väl? Jag tänker inte förhöra er nu, men jag tror ni kan dem. Tio Guds bud. Men Paulus talar om alla de andra buden också. Alla de andra buden, säger han. Och han syftar säkert på bergspredikan. Jag tror han tänker på de bud som han själv har förmedlat i sina skrifter och som står i nya testamentet i övrigt. Ja. Alla de andra.

Men när man då hör det här, så kan man då konstatera, nåt som jag konstaterar, att det är lite konstigt. Ja det är märkligt. Att det finns bud som man inte bryr sig om i vår tid. Hm. Och särskilt är det ett bud som många inte alls bryr sig om. Och det är märkligt, för när Paulus tar upp det budet så har han en oerhört stark argumentering. Ja det är det starkaste nästan i hela hans författarskap. Han radar upp argument för att församlingen i Korint skall förstå att de är på fel väg och att de är på väg bort från Jesus. Och när han skriver om det här så säger han ja det är Herrens bud. Alltså, det är ett bud från Jesus som Jesus har gett sina apostlar. Och det bryr ni er inte om. Och dessutom avslutar då Paulus sin argumentering här för detta bud, att den som inte erkänner detta

bud blir inte erkänd av Gud. Alltså på domens dag. Och då kan jag inte förstå annat att, ha, det här måste nog vara ganska viktigt, hm, ganska viktigt, det måste vara jätteviktigt.

Och om vi då vet att här finns det ett bud, där Paulus menar att det här är jätteviktigt. Det kommer från Jesus, och som man skall erkänna det budet för att bli erkänd på den yttersta dagen av Gud. Ja då är det ju viktigt att hålla det budet, och lära sig vad det handlar om. Dessutom så ser vi att när Jesus i handling följer och visar på detta bud, så är det den enskilda handling som Jesus förbereder mest. Hm.

Okej. Vad är det för bud? Ja. Anar ni det? Det är alltså det bud som vi läser om i Första Korintierbrevets fjortonde kapitel och i Lukasevangeliets sjätte kapitel. Det handlar alltså om prästen. Om vem som skall vara herde i Jesu ställe för hans hjord. Om vem som skall tala hans ord till församlingen. Vem som skall räcka hans frälsning i dop och nattvard. Och vem som skall leda hans folk efter hans vilja.

Och det handlar då om att Jesus, som ett bud, ger den uppgiften till män och inte till kvinnor. Och då är det så här. Ni vet ju att vi har ju ordningen med kvinnliga präster och har haft den länge i Svenska kyrkan. Och då är det så, att det är så som jag har beskrivit för er nu, det är det ingen som förnekar. Hur det var för Jesus. Vad han sa och gjorde. Vad apostlarna sa och gjorde. Alltså det som står i Bibeln. Det är det egentligen ingen strid om. Och det sa man redan när man genomförde den här reformen i Svenska kyrkan 1958. Det var en bibelkommission som utredde det här. De konstaterade så här: "Ja, i Bibeln finns det inget stöd för någon förändring av den ordning som har varit i över nittonhundra år. Bibeln är tydlig i den här frågan. Men vi menar ändå att man i vår tid måste vi ändra på det här."

Jaha, tänker jag när jag hör det. Varför det då? Varför gäller inte det här idag? Alltså min fundering på det här. Är inte Jesus densamme idag? Är han inte Herre? Är han inte Gud? Jo det är han väl. Och så nu så säger han att vi skall hålla alla hans bud. Men skall vi inte hålla det här budet då, som han ger oss? Hm. Ja jag förstår inte riktigt det resonemanget, för självklart för mig, eftersom han säger att vi skall hålla alla hans bud. Och jag får ju förstå att också detta bud är ett uttryck för Jesu fullkomliga kärlek, som vi alltså skall bli kvar i. Och det gäller idag. Och att det här är viktigt. Alltså, när Paulus talar om att bli erkänd av Gud, ja men då handlar det ju om frälsningen. Det är en frälsningsfråga. Handlar om människors frälsning och eviga väl eftersom det handlar om att bli kvar i Jesus och i hans kärlek.

Alltså, det här budet som enligt Jesus och Paulus är jätteviktigt. Jag känner att när kyrkan har beslutat om den här reformen, med kvinnliga präster, ja då har man lämnat det här. Och det har kyrkan, menar jag då, inte bemyndigande från Gud att göra.

Att jag nu står och får säga det här till er, det är inte för att jag egentligen vill det, men att jag känner att kärleken till Jesus tvingar mig att göra det. Och är det något ni undrar över så får ni gärna prata om det här med mig sedan."

...

[34:35]

...

...

[36:07]

...

Till sist när det handlar om att vi skall älska varandra, för det är det det handlar om idag, som Jesus har älskat oss, så står vi där inför Gud med våra misslyckanden, med vår synd och skuld. Och det här när vi står inför Gud, det är en viktig stund. Att vi då säger som det är – "Jesus, visst, jag vill hålla dina bud, men jag har missat ofta. Det är svårt att älska alla människor såsom du har älskat mig. Det är svårt att med den här ödmjukheten. Det är svårt, ja att kunna ge så generöst som du lär oss. Ja det är mycket som är svårt. Förlåt mig käre Herre Gud. Och hör ni, vilken glädje då att Jesus är med oss i den stunden, när vi står inför Gud. Jesus är med oss. Han har ju burit våra misslyckanden upp på korset.

Och när vi då vill hålla oss till honom och de bud han gett oss får vi vara kvar i honom och vilken glädje att få vara kvar i hans kärlek. Det är trygghet, det är liv och det är evig salighet.

Amen.

...

[37:27]